



Geen einde. Een nieuw begin.
Alleen maar licht en liefde.
Een mooie reis!

Dierbare herinnering aan
de heer

Edwin Van der Spiegel

Geboren te Gent
op 27 november 1974
en onverwacht overleden te Grembergen
op 29 juni 2021

—————

De afscheidsplechtigheid
gevolgd door de asverstrooiing
heeft plaatsgevonden in intieme kring.

Heel bijzonder, heel gewoon.
Gewoon een heel bijzonder man ...
Rechttoe en rechtaan.
Gelukkig en weemoedig.
Attent en dankbaar.
Humoristisch en spitsvondig.
Genietend en kwetsbaar.
Sterk en zacht.
Oprecht en zonder franjes.

Edwin
Dankjewel voor de bijzondere man die jij was!
Dankjewel dat je in ons leven was!

Régine en Els