

Pierre Van der Slycken

1940 - 2022



Condoleren:
www.uitvaartzorgvancleemput.be



Voor altijd in ons hart

de heer

Pierre Van der Slycken

weduwnaar van mevrouw
Godelieve De Meyer

° Zele - 30 oktober 1940

† Zele - 20 januari 2022

Slager op rust.

Mede-oprichter van judoclub Asahi Kwai.

De uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats in de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën te Zele-Kouter op **zaterdag 29 januari 2022 om 10u00.**

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de rouwkapel van de kerk vanaf 9u30.

Aansluitend zal de bijzetting plaatsvinden in de familieelder op het kerkhof van Zele.

U kan een laatste groet brengen in het funerarium van Uitvaartzorg Van Cleemput, Kouterstraat 151 te Zele, op woensdag en donderdag van 19u00 tot 19u30.

Dit melden u:

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Tom en Tania Van der Slycken - François-Wilson

Elien en Ignace Van der Slycken - Van den Berghe

Jonas Van der Slycken

Gunther De Beleyr (†) - Anja Van der Slycken

Glenn en Manon De Beleyr - De Raedt

Xavier en Melissa Van De Velde - De Beleyr en Juliette

Ben Van der Slycken (†) - Connie Heirman

Laura Van der Slycken

Elisa Van der Slycken

zijn schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

De families Van der Slycken, De Meyer, Geers en Blancquaert.

Onze dank gaat uit naar zijn huisarts Dokter Van Cauwenbergh en thuisverpleegkundigen team Massart alsook aan het verplegend en verzorgend personeel van WZC De Meander, afdeling De Oever.

Rouwadressen:

Lange Akker 24, 9240 Zele

Donkgoeddreef 8, 9290 Berlare