





Dankbaar aandenken aan  
mevrouw

# Elisa Goossens

Weduwe van de heer Edmond Pieters

Geboren te Zele op 7 juni 1929  
en er overleden op 1 september 2022.

---

*Het afscheid aan de asurne  
gevolgd door de begraafing bij haar echtgenoot  
heeft plaatsgevonden in intieme familiekring.*

Sterven doe je niet ineens  
maar af en toe een beetje,  
en alle beetjes die je stierf  
't is vreemd maar die vergeet je ;  
het is je dikwijls zelf ontgaan ;  
je zegt ik ben wat moe,  
maar op een keer ben je aan  
je laatste beetje toe.  
- *Toon Hermans* -

*Een bijzonder woord van dank aan haar huisarts Dr. Baert  
en al het personeel van het WZC 'De Vliet' te Zele.*

*De familie dankt u  
voor uw blijken van medeleven en steun.*