



*Haar leven was
zo heel gewoon,
maar juist daarom
zo echt en schoon.*

Dierbaar aandenken aan
mevrouw

Julia Van De Wielle

weduwe van de heer
Leon Van Driessche

Geboren te Zele op 17 maart 1923
en er overleden op 22 november 2022.

*Het afscheid aan de asurne
gevolgd door de bijzetting in het columbarium
op het kerkhof van Zele-Huivelde
heeft plaatsgevonden in intieme familiekring.*

Moe, Moeke,
zover wij konden, zijn we met jou meegegaan
tot het einde toe hebben wij je bijgestaan.
Je was een schat voor ons allen
je te moeten missen zal ons zwaar vallen.
Je blijft altijd bij ons, diep in ons hart
wij zijn blij zo iemand als jij
in ons midden te hebben gehad.

*Met onze dank aan haar huisartsen
Dr. De Bondt en Dr. Decraemer
en aan al het personeel van het WZC 'De Vliet',
afdeling 'De Waterlelie'.*

*De familie dankt u
voor uw blijken van medeleven en steun.*