

één keer

*wat zeg je bij een afscheid
als je elkaar nooit meer gaat zien?
ik hou van je? het beste?
ik heb je lief? of heel misschien
staan de woorden die je zoekt
nog niet in de van dale
misschien is wat je wil zeggen
niet in woorden te vertalen
rust zacht? je was de beste?
ik ga je missen, elke dag?
of zeggen mijn tranen je genoeg
wanneer ik nog één keer naar je lach.*

reneoskam.



Vera Mees 1948 - 2023

Wij hebben afscheid genomen van

mevrouw

Vera Mees

Echtgenote van de heer Guido Van Acker

geboren te Willebroek op 3 maart 1948
en overleden te Lokeren op 19 maart 2023.

De afscheidsplichtigheid

gevolgd door de begraving van de asurne

op het kerkhof van Zele-Heikant

heeft plaatsgevonden in intieme familiekring.

Dit melden u:

Guido VAN ACKER

haar echtgenoot,

Greta en Ignace VAN ACKER - DE GEEST

Manu en Fernanda

Carol, Daniel

Vera en Johan VAN ACKER - DE SCHRYVER

Elke en Bert

Juul, Floris

Carl (†)

haar schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten,

en alle aanverwanten van de families Mees, Van Acker, De Prins en Burm.

Met dank aan allen die Vera met liefde en goede zorgen hebben omringd.

Rouwadres:

Familie VAN ACKER - MEES

p/a Uitvaartzorg Peersman - De Ruyte

Kouterstraat 151 - 9240 Zele

Condoleren: www.uitvaartzorgpeersmanderuyte.be