

*De familie dankt jullie  
voor de steun en warme  
blijken van medeleven.*



Liefdevolle herinnering aan

mevrouw

# Liliane Van Dyck

weduwe van de heer

Lodewijk Thys

geboren te Boom op 26 augustus 1940

en omringd door haar geliefden overleden

in wzc Sauvegard te Ruisbroek op 22 januari 2024.

Als een regenboog vol kleur.

Als een zonnetje heel fel.

Ben jij stilletjes van ons heengegaan.

We nemen je levensvreugde, wilskracht en

warmte mee in ons hart en onze herinnering.

Je was een prachtvrouw

die graag gezien was door velen.

Rust zacht.