

*De familie dankt jullie  
voor de steun en het warme  
blijken van medeleven.*



Liefdevolle herinnering aan

de heer

# Willy Jacobs

echtgenoot van mevrouw

Josiane Van den Abbeele

Geboren te Zele op 6 maart 1950

en omringd door zijn geliefden overleden

te Dendermonde op 19 januari 2024.

Lijden was je al gewoon,

maar deze keer kon je niet winnen.

Zoals jezelf aangaf “het is op”.

Huil maar niet om mij, want ik heb het goed.

Ik wil dat je nu iets kleins voor mij doet.

Droog je tranen, luister naar mij.

Ik voel me gelukkig, ik ben nu weer vrij.

En jij mag genieten, van dat wat er is.

Blijf niet hangen, in pijn en gemis.

Want als jij kan lachen, geniet ik het meest.

Dan vieren we hier in de hemel feest.