

*Angèle Van den Eede*



Stil ben je van ons heengegaan.  
Je hebt altijd voor ons klaargestaan.  
Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven.  
Zo was je hele leven.  
Je was een schat voor ons allen.  
Je te moeten missen zal ons zwaar vallen.

## Angéle Van den Eede 'Moeké'

weduwe van  
Theophiel Van Laeken

Geboren te Oppuurs op 15 oktober 1941  
en overleden in AZ Rivierenland te Bornem  
op 20 maart 2024.

De plechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,  
zal plaatsvinden in Uitvaartcentrum De Ruyte,  
Kerkplein 18 te Puurs  
op **woensdag 27 maart 2024 om 9.30 uur.**

Samenkomst in het uitvaartcentrum vanaf 9.00 uur.

Aansluitend plaatsen wij de urne in een urnengraf  
op de begraafplaats van Wintam.

Verlies is bewaren  
wat de ander  
voor je betekend heeft.

U kan Angéle een groet brengen in Uitvaartcentrum De Ruyte  
te Puurs op maandag 25 maart 2024 van 18.30 tot 19.15 uur.

Dit melden u:

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Annelies en Patrick

Kevin

Jana, Jens

Sonja(†)

Tatjana en Sebastiaan

Olyano, Hailey, Jayden, Fleur

Mike en Melissa

Mylano, Mathews

Shelsia en Jari

Bombay, Baileys 🐾

Marina en Lucas

Vinnie en Ashley

Nissia en André

Charly, Nemo 🐾

De families Van den Eede en Van Laeken.

Dank aan haar huisarts dr. Secuianu, Thuisverpleging Geert Mertens  
en Psychologe Lynn De Wever.

Rouwadres:

Duiventilstraat 57 - 2880 Wintam

Condoleren:

[www.uitvaartzorgderuyte.be](http://www.uitvaartzorgderuyte.be)