



**Edward  
Van hoeymissen**

\*06.02.1953 - † 30.04.2024

*Reikend naar dezelfde hemel, geworteld in dezelfde grond.*

Met dank aan uitvaartzorg De Ruyte



Ik heb mijn vader niet verloren  
Daarvoor gaf hij mij teveel  
Wat hij mij zei, blijf ik horen  
Van wat ik ben, is hij een deel  
Ik kom hem overal tegen  
In wat ik doe en wat ik laat  
Hij was en blijft voor mij een zegen  
Waarvan het spoor steeds verder gaat

Bedroefd maar oprecht dankbaar  
nemen we afscheid van

**Eddy Van hoeymissen**

\*06.02.1953 - † 30.04.2024

en op zijn wens in intieme kring

Papa van

Sarah

Jorn, Julius, Léon, Marie-Lou

Broer van

Liliane, Maddy

Correspondentie Weertstraat 105, 2880 Bornem