



Ludo Sloodmaeckers

Ghislaine De Clercq

Dag Pa,

Drie maanden geleden kreeg je het slechte nieuws.

Vol ongeloof, want je voelde je nog zo goed.

De toekomst maakte je bang.

Je greep de kans om nog even te genieten van wat je graag deed;

Wandelen in de Eifel, aan zee en aan de Opaalkust.

Maar, het ging zo snel.

Je koos voor een mooi afscheid.

Dag Ma,

Pa was altijd je rots in de branding.

Je wist dat hij de strijd ging verliezen.

Jouw zwakke gezondheid maakte je broos.

Zijn ziekte maakte je breekbaar.

Je grootste wens was een mooi afscheid samen met hem.

Oma, Opa, Ma, Pa,

Jullie leven verder in onze herinneringen.

Dankbaar voor de vele mooie momenten.

Met veel liefde,

Dirk en Marianne, Mark en An, Arne en Jill

Liefdevol omringd door hun gezin, zijn Ludo en Ghislaine volgens hun wil

samen ingeslapen te Bornem op vrijdag 19 juli 2024.

GHISLAINE DE CLERCQ

°Leeuwegem, 09-09-1941

LUDO SLOOTMAECKERS

°Antwerpen, 12-11-1943

Met respect voor hun wens, hebben wij afscheid genomen in intieme kring.