

Dank U

Ik heb gehuild, gelachen en gevochten

Ik lag in warme bermen en in gladde bochten

Ik hief het glas, het viel in duizend scherven

Ik wist de grijze hemel

Toch weer blauw te verven

Ben blijven pogen

Al verbranden al mijn schepen

Ik heb gebaald, gefaald

En heb hem vaak geknepen

Er was applaus en ik werd heftig uitgefloten

Maar als ik ga dan zeg ik Dank U

Ik heb genoten

-Toon Hermans-

Willy Van Der Jeught

1933 - 2026



Liefdevolle herinnering aan

de heer

Willy Van Der Jeught

echtgenoot van mevrouw

Marie - Louise Certyn

geboren te Zele op 4 augustus 1933

en er overleden op

op 12 april 2026.

De afscheidsplechtigheid, gevolgd door de asverstrooiing,

heeft volgens zijn wens plaatsgevonden

in intieme familiekring.

Dit melden u:

zijn echtgenote

Marie-Louise Certyn

zijn dochter en haar partner

Mieke en Rudi Van Der Jeught - Van Doorselaere

zijn kleinkind en achterkleinkind

Sofie en Christiaan Raemdonck - Colle
Ruben

en alle aanverwanten van de families Van Der Jeught en
Certyn.

*Met dank aan zijn huisarts Dr. Joris Walraet en het voltallig
personeel van WZC De Meander "afdeling De Steiger"
te Zele voor de goede zorgen.*

Rouwadres: *Familie Willy Van Der Jeught
Kouterstraat 151
9240 Zele*

Condoleren: www.uitvaartzorgpeersmanderuyte.be